

Bedankt voor het downloaden van dit artikel. De artikelen uit de (online)tijdschriften van Uitgeverij Boom zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt er natuurlijk uit citeren (voorzien van een bronvermelding) maar voor reproductie in welke vorm dan ook moet toestemming aan de uitgever worden gevraagd.

# Boom

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus 3060, 2130 KB, [www.reprorecht.nl](http://www.reprorecht.nl)) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912.

Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, [www.cedar.nl/pro](http://www.cedar.nl/pro)).

*No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.*

[info@boomamsterdam.nl](mailto:info@boomamsterdam.nl)  
[www.boomuitgeversamsterdam.nl](http://www.boomuitgeversamsterdam.nl)

## *Koopzondagen moeten decentraal worden geregeld [2]*

# Nee, als de zondagsrust in het geding is, moet het cda landelijk kleur bekennen

door *Jan-Renger Harwig*

De auteur is fractievoorzitter namens het cda in Zoetermeer.

Enkele weken geleden is de Eerste Kamer akkoord gegaan met een wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat koopzondagen volledig aan de gemeenten worden overgelaten, zonder enig kader of randvoorwaarden. Daarmee wordt het uitgangspunt van de Winkel-tijdenwet dat winkels in principe op zondag dicht zijn, de nek omgedraaid. Tot mijn stomme verbazing heeft een meerderheid van de cda-Eerste Kamerfractie voor gestemd. Het moet niet veel gekker worden! Juist op dit soort thema's moet het cda smoel tonen en kleur bekennen. Het cda is immers een partij die haar inspiratie haalt uit de Bijbel. In het scheppingsverhaal wordt duidelijk dat God een rustmoment, een adempauze heeft ingebouwd in het leven. Een moment om te rusten, gezellig samen te zijn met gezin, familie en vrienden, en naar de kerk te gaan. Heerlijk om niet altijd maar te hoeven 'rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan'. We willen toch geen slaaf worden van de 24 uurseconomie?

\* \* \*

Het Sociaal en Cultureel Planbureau publiceert elk kwartaal *Burgerperspectieven*, een rapportage over de gedachten en gevoelens van de Nederlanders over hun samenleving, de politiek, de economie en Europa. Vanaf het begin van deze reeks, in 2008, scoort het thema 'samenleven' een topklassering, en dan zowel als het gaat om probleembesef als om trots. Waarden en normen zijn belangrijk voor ons. Het houdt ons bezig hoe we samenleven met elkaar, hoe we met elkaar omgaan en of we solidair zijn. Dit zijn natuurlijk bij uitstek vragen waar de christendemocratie antwoorden op kan geven. En dan moeten we dus niet zwijgen.

Juist dit gedachtegoed moet doorslaggevend zijn in een discussie over de koopzondagen. Een prima kans om een principiële cda-geluid te laten horen en ervoor te zorgen dat koopzondagen landelijk onder strikte randvoorwaarden, en maximaal voor twaalfzondagen, worden geregeld. Dit principiële geluid is gelukkig verankerd in ons laatste cda-verkiezingsprogramma, waarin staat dat het cda misbruik van de Winkel-tijdenwet aanpakt en dat aan gemeenten maximaal twaalf koopzondagen kunnen

worden toegestaan. Juist op dit punt is het van belang dat dit landelijk eenduidig wordt geregeld. Landelijk kleur bekennen! En dat het niet decentraal wordt overgelaten aan de lokale politiek.

Er speelt nog een ander, om het maar eens deftig te zeggen, werelds belang. De plaatselijke winkeliers en de wijkwinkelcentra zijn helemaal niet blij met de verruiming van de openingstijden. Het is sowieso al moeilijk om het hoofd boven water te houden in deze tijden van economische recessie, maar als je dan ook nog eens wordt blootgesteld aan de moordende concurrentie van grootwinkelbedrijven en supermarktketens, 24 uur per dag en 7 dagen per week, dan wordt het moeilijk. Dit soort signalen spelen een belangrijke rol in de discussie hierover in Zoetermeer, en ik hoor dit door het hele land heen. Daar komt nog bij dat in het politieke debat door liberalen vaak wordt geroepen dat er sprake is van keuzevrijheid: het is toch immers aan de ondernemer zelf om te bepalen of hij/zij opengaat? Maar dat is natuurlijk een drogreden. Als iedereen om je heen opengaat op zondag, is er weinig ruimte om dit zelf niet te doen. Er moet immers omzet gedraaid worden, anders ga je kopje onder. De discussie over de koopzondagen was een uitgelezen mogelijkheid om helder en koersvast aan te geven dat het CDA een partij is die opkomt voor het midden- en kleinbedrijf, de plaatselijke winkeliers en de wijkwinkelcentra.

\* \* \*

Ik ben geen Don Quichot die herbergen aanziet voor kastelen, windmolens voor reuzen en een kudde schapen voor een leger. Ik ben

*Ik ben geen Don Quichot die windmolens aanziet voor reuzen. Ik ben wel iemand die de politiek in is gegaan omdat hij trots is op ons christendemocratisch gedachtegoed*

wel iemand die de politiek in is gegaan omdat hij trots is op ons christendemocratisch gedachtegoed. We hebben goud op de plank liggen. Laten we het dan alsjeblieft ook gebruiken. Uiteraard niet om predikend rond te gaan in ons mooie land. Meestal moeten we gewoon hard werken, de handen uit de mouwen steken en praktische politiek bedrijven. Maar als zich dan die momenten voordoen die ertoe doen, moeten we onze principes laten horen. Kleur bekennen! Dat is het enige wat telt. En ik ben er bovendien van overtuigd dat we dan op de langere termijn ook weer een belangrijke rol van betekenis gaan spelen, en niet blijven steken op veertien of vijftien zetels in de peilingen. Herkenbaar, betrouwbaar, praktisch en ideologisch. Geen stereotype van een idealist, een dwaze held die zich met zijn goede bedoelingen maar onpraktische daden min of meer belachelijk maakt. Wel een idealist die met beide benen in de maatschappij staat.